

## KAROLINADAGARNA

Karolinadagarna anordnades i maj på just den namnsdagen och blev under några år ett trevligt tillfälle för personalvård. Undertecknad utsågs av sjukhusdirektören till Karolinageneral och för några år utformades varje dag med ett speciellt tema. Eftersom överviktsenheten då hade etablerats var det naturligt att den första Karolinadagen skulle ha rubriken "KS – ett sjukhus av största vikt". Överviktsenheten mobiliserade varenda våg som kunde uppbringas i närområdet och ställde upp dem i en lång rad mot parken där en scen



*Gunilla Bolinder (i röd gloria) manar på sitt dragkampslag för att extrahera motståndarna över linjen på en av Karolinadagarna.*

hade byggts upp. Under några timmar lyckades man sätta rekord som sedermera kom att hamna i Guinness-boken med över 3000 vägningar som alla bokfördes av sköterskor, dietister, sjukgymnaster och läkare på överviktsenheten. Någon hade tagit med sitt nyfödda barn till den vackra, soliga dagen för att få en sjukhusdonerad gratis smörgås i handen och det innebar att viktspannet när data sedan sammanställdes kom att växla från 3 till 128 kg.

Året därpå var temat "KS – ett säkert ställe". Skydd var temat och Karolina-generalen ledde aktiviteterna på scenen iförd hjälm. Ambulanser och akututrustning demonstrerades återigen längs gatan vettande mot parken. En djärv tanke hade varit att låta generalen landa mitt på gräsmattan i helikopter vilket densamme skulle ha uppskattat, men det blev tekniskt omöjligt att genomföra. Av praktiska skäl hade man i så fall varit tvungen att såga av några lyktstolpar längs gatan och där gick gränsen för Karolinadagens budget.



Stephan Rössner  
Karolinageneral  
emeritus